

Sløfen Berntsen

Farfars Farfar:

Bernt Sørensen

1749 - 1829

Farfars Far:

Knud Berntsen

1785 - 1850

Farfar:

Bernt Knudsen

1815

Far:

Knud Berntsen

1849

Proband:

Maria Karoline Knudsen Berntsen

1885 -



Asta vand bar



per

fra Kresten Kreigmarks gamle krønikebog fra 1634 af Nicolai Helduaderi:
År 1750 d. 2den mai er Bernt Sørensen f. i Høver by , Storring sogn.
År 1757 d. 15 april er Kirsten Laursdatter født i byen Bjertrup i Dover
sogn og pastorat.

O. A.

Bernt Sørensen

er født ca. 1749, idet der ved hans Død d. 23. Juni 1829 opgives at han var 80 Aar gammel.

Bernt Sørensen var Fæstegaardmand og senere Selvejergaardmand i Høver, Storrिंग Sogn, Framlev Herred.

Han blev gift første Gang med

Maren Laursdatter.

Da Vielsen ikke er fundet indført i Kirkebogen, har det ikke været muligt at konstatere, hvem hendes Forældre var, eller hvornår hun er født.

I Ægteskabet var Datteren:

1. Mette Berntsdatter.

Efter Maren Laursdatters Død giftede Bernt Sørensen sig anden Gang med Maren Laursdatters Søster

Kirsten Laursdatter.

Hun er født ca. 1758, idet der ved hendes Død d. 1. Januar 1829 opgives, at hun var 71 Aar gammel.

I Ægteskabet var Børnene:

1. Laurs Berntsen, født 1783.
2. Knud Berntsen, født 1785, døbt d. 25. Januar.
3. Jens Berntsen, født 1787, døbt d. 5. April.
4. Johanne Berntsdatter, født 1789.
5. Søren Berntsen, født 1791, døbt d. 10. Juni.
6. Chresten Berntsen, født 1794, døbt d. 23. November.

Alle Børnene er født i Høver, Storrिंग Sogn.

Da man ikke ved, hvor Bernt Sørensen er født, har man ikke kunnet konstatere, hvem hans Forældre var, og Slægten kan derfor ikke føres længere tilbage.

Bernt Sørensen købte 1793 en Gaard i Høver, Storrिंग Sogn. Skødet, der er indført i Framlev m.fl. Herreders Skøde- og Panteprotokol Nr. 3, Fol. 121, lyder, som følger:

"Jeg underskrevne Fr. Anne Sophie Adler sal. Amtmand Woidas Efterleverske til Sophiendal skøder og afhænder herved ifølge Købekontrakt af 6. Januar 1792 til velagte Bernt Sørensen af Høver hans i Fæste havende Gaard i Storrिंग Sogn, Høver By, ska

tende af Hartkorn 5 Tdr. 1 Skp. 2 Alb. paa Vilkaar:

Aldrig at sælge Gaarden til nogen Hovedgaardscomplettering eller gøre Hoveri og altid holde Bygningerne brandforsikrede.

Beständig at yde det sædvanlige Plovhavre til Aarhus Hospita hvilke tvende Poster skal staa i de Skøder, der udstedes paa denne Gaard og Ejendomme.

At afstaa i mig og Arvingers Livstid Rettighed til uhindret Jagt og Fiskeret paa Ejendommen og tilstødende Vande samt fornøden Bud ved Klapjagt.

Gøre en aarlig Rejse til Horsens eller Aarhus med Heste og Vogn, dog ikke i Sæde- og Høsttid og daarlig Vinterføre.

Paa disse Betingelser og Vilkaar skøder og afhænder jeg fra mig og Arvinger til Bernt Sørensen denne Gaard med Herlighed og Rettighed, Bygninger og Ejendomme baade i By og Mark, Ager, Eng Skov, Krat, Hede, Overdrev, Mose og Kjær, intet i nogen Maade, undtagen, og med samme Ret som det af mig er ejet og besiddet, eftersom jeg i Dag derfor er betalt Købesummen 1160 Rigsd., saa at han som andre Selvejere kan gøre sig samme saa nyttig som han bedst ved og kan.

Sophiendal, d. 21. Juni 1793.

Fredericka Adeler, Enke efter Woida."

Bernt Sørensen udstedte samtidig Obligation for 800 Rigsd. til Espen Pedersen i Hørning med Prioritet i Gaarden.

Bernt Sørensen købte 1811 2 Parceller. Skødet, der er indført i Framled Herreds Skøde- og Panteprotokol Nr. 4, Fol. 185, lyder, som følger:

"Underskrevne Edel Pedersdatter, Laust Rasmussens Enke i Høver, tilstaar at have solgt og herved skøder og afhænder til velagte Gaardmand Bernt Sørensen, Høver, 2 Parceller af Hartkorn 3 Tdr. paa Vilkaar, at de ikke sælges til nogen Hovedgaards Complettering eller til at gøre Hoveri med al den Ret og Rettighed jeg og min Mand har ejet det, og han er pligtig at udrede alle de Byrder, der hviler paa samme.

Da det er mig fuldkommen bekendt, at Bernt Sørensen har til min afdøde Mand betalt Købesummen 800 Rigsd. D.C., for disse 2 Parceller, saa kender jeg ingen videre Lod eller Rettighed at have til bem. Jordejendomme, men samme skal tilhøre Bernt Sørensen fri for hver Mands Tiltale.

Det anmærkes, at min afdøde Mand Laurs Rasmussen tilforn har meddelt Køberen Skøde paa Ejendommen, men da samme er ham fra-kommen, saa er det, jeg herved derpaa atter giver ham lovlig Ad-komst, da han forlængst har betalt Købesummen.

Hørning, d. 16. Februar 1811.

Edel Pedersdatter."

Nævnte Parceller paa 3 Tdr. Hartkorn overdrog Bernt Sørensen ved Skøde af 6. November 1812 til Sønnen Søren Berntsen for 400 Rbd. N.V.

I 1815 afstod Søren Berntsen 3 Tdr. Hartkorn til Faderen Bernt Sørensen med paastaaende 13 Fag Hus.

Bernt Sørensen afstod 1815 Gaarden til Sønnen Laurs Berntsen. Skødet, der er indført i Framled Herreds Skøde- og Panteproto-kol Nr. 5, Fol. 146, lyder som følger:

"Underskrevene Bernt Sørensen, Gaardmand i Høver By, Storring Sogn, tilstaar herved at have solgt og ved dette Skøde aldeles afhænder til min Søn Laurs Berntsen min paaboende Gaard, brandf-sikret for 2540 Rbd. S.V., med tilliggende Ager og Engs Hartkorn 5 Tdr. 1 Skp. o Fjåk. 2 Alb., samt Andel i Storring Sogns Tiende

Fra Dato antager bem. min Søn Gaarden og svarer alle Skatter af Hartkornet. Da Køberen i Dag har betalt mig den udlovede Be-taling 600 Rbd. N.V. saa tilstaar jeg herved for mig og Arvinge-ingen mere Rettighed at have til bem. Ejendom, men samme heref-ter skal tilhøre Køberen med samme Ret i Mark og By, som jeg det selv har ejet paa Vilkaar, at Køberen min Søn Laurs Berntsen i alle Dele opfylder den Aftægtskontrakt, som vi har indgaaet, at jeg eller min Kone ikke skal have nogen Grund til at klage.

Høver By, d. 19. September 1815.

Bernt Sørensen."

Samtidig med Skødet blev der oprettet Aftægtskontrakt, der lyder som følger:

"Følgende indgaaet mellem Bernt Sørensen og Søn Laurs Berntsen:

Forbeholder jeg mig til Brug min og Kones Livstid, Bolig og nødvendig Husgeraad og Senge.

Aarlig leveres os til Underhold 3 Tdr. Rug, 1 Td. Gryn, 12 Skp. Malt, 2 Skp. Boghvedegryn, 5 Lsp. Flæsk, 2 Gæs, 1 Lsp. Smør 1 Lsp. Ost, 2 Lsp. Hør, 24 Læs Træ, Bøg og Birk. Fri Befordring

til og fra Guds Hus.

Jeg, Bernt Sørensen, forbeholder mig 1 Ko og 5 Faar som Jeres og græsses i Gaarden med Lam.

Bolig i 5 Fag Hus vester i Gaarden ved den nordre Ende af Fæhuset, som min Søn lader indrette.

Ved den enes Død bortfalder en Trediedel.

Naar den længstlevende ved Døden afgaar, skal alt, hvad den efterlader os, tilhøre Gaardens Ejer undtagen vore Gangklæder der deles mellem Børnene.

Naar mine Forældre ved Døden afgaar, bekoster jeg, Laurs Berntsen, eller efterkommende Ejere dem en hæderlig og skikkelig Begravelse som andre Gaardfolk i Høver By begravnes.

Høver, d. 19. September 1815.

Bernt Sørensen. Laurs Berntsen."

Om Slægtens Liv har Kristen Sørensen Berntsen, Vorladega fortalt følgende:

"Indenfor det forhenværende Skanderborg Rytterdistrikts Omraade, i de to Nabolandsbyer Venge og Høver, levede i sidste Del af det attende og første Del af det nittende Aarhundred sikkert ret velhavende Bønder, nemlig Niels Andersen i Venge og Bernt Sørensen i Høver.

De to Mænd, ejede hver for sig ret store Gaarde, og hvis disse var Arve- eller Fødegaaarde, maa Fædrene sandsynligvis have købt dem til fri Eje ved Ryttergodsets Salg omkring 1767 idet baade Venge og Høver jo førhen hørte under dette. Inge Gaardene findes dog mere, som samlede Landbrug eller Bygninger her til, men et noget tilbageliggende Bindingsværkshus paa søndre Side af Landevejen gennem Venge, er i sin Tid udpeget mig som en Rest af Stuehuset til Niels Andersens Gaard, med Bernt Sørensens Gaard skal have ligget i en til nuværende Høstergaard hørende Toft, øst for Høver Sprøjtenus.

Da Købet af Gaarden i Onsted til Ellen Nielsdatter og Kristen Berntsen var forestaaende, skal Niels Andersen have sagt til Bernt Sørensen: "Ka' do kyeb Goren saa ka' a byg'en op." Hvilket vel maa betyde, at den var tjenlig til Ombygning, og maaske efter Fællesdriftens Ophør, helst skulde flyttes ud paa egen Mark. Det kan tillige antyde, at Niels Andersen ejede baade Teglværk, og derfor kunde levere Teglsten og Tømmer uden

get stort Indgreb i sin Formue. I hvert Fald drev hans Søn og Efterfølger paa Gaarden, vistnok et forlængst nedlagt Teglværk.

Niels Andersen holdt af at gaa paa Jagt. En Dag da han gik til Skoven eller Marken med sin Bøsse, fik han Øje paa en Ulv, som laa sovende i en græsbevokset, tør Grav paa Marken. Hastig greb han da i sin Taske nogle "Rendekugler", meget store Hagl, og lod dem glide ned i Bøsseløbet, som var ladet, men ikke med Hagl store nok for en Ulv. Herunder vaagnede Ulven og forsvandt saa hurtigt, at Niels Andersen ikke naaede at sende den sit Skud.

Kort Tid efter tog Ulven et lille Føl fra en Hoppe paa Søballe Mark, men for dette Rov maatte den bøde med Livet, thi Gaardmanden, der ejede Følhoppen havde en Karl, der havde været Dragon, og denne Karl fik nu efter Anmodning Lov til, væbnet med en god Knippel, at ride ud paa Hoppen for at finde og fælde Ulven.

Det lykkedes da ogsaa for Karlen at opdage og indhente Ulven, som, da den mærkede, at den ikke kunde undslippe, søgte at bide Hoppen i Struben, men Karlen gav den med sin Knippel et saadant Slag i Hovedet at den faldt til Jorden, hvor Hoppen straks søndertraadte den som Hævn for sit Føl.

Niels Andersen skal endvidere have været meget stærk, saaledes ringede han en Gang under en Ildløs i Venge til Brand paa den Maade, at han svingede Kirkeklokken frem og tilbage med Hænderne, da den var taget ned af Kirketaarnet paa Grund af en Reparation i dette.

Bernt Sørensen har været en velhavende Bonde, men han var tillige vel lært, idet han har kundet læse og skrive godt, og han var i Besiddelse af et eget Lune, hvad følgende viser. Bernt Sørensen var nøjeregnende med at god, gammel Skik og Orden holdtes i Hævd. Saaledes gav han en Gang sine Husfolk en kraftig "Snært", fordi de forlod Bordet efter et Maaltid uden at "læse fra Bord," ved at fortælle følgende: "Thu a gik i mi' Abildhaw aa røst mir Abild, aa thu, saa kam Swynen, aa di oed, aa di gik ijen, ca di soe engenteng."

Ved en anden Lejlighed, da Bernt Sørensen havde en Ordtrætte med en af sine Byfæller, og denne begyndte at blive hidsig, stoppede han ham med følgende: "prø, hold let! Fa'lil, hold let!

thu, do ved wal ow, te dær a anne dæ bær' rød TraaJer en Ræwwen." en Talemaade, som hentydede til at vedkommende Mand havde været straffet (i Slaveriet), og baaret den røde Trøje.

Af de to Søstre, Maren og Kirsten, som Bernt Sørensen ægtede, var Maren den der bedst "stod ham an" og muligvis ogsaa har været den "raveste". Ved en Lejlighed skal han have givet en Hentydning hertil med Ordene: "Thu a fik jo nok Søste te hend, men a fik aalle hend ijenn."

Knud Berntsen

er født 1785 i Høver, Storning Sogn, som Søn af Gaardmand Bernt Sørensen og Hustru Kirsten Laursdatter, og han døde d. 15. December 1850.

Knud Berntsen blev døbt d. 23. Januar 1785 i Storning Kirke, og Faddere ved Daaben var Niels Rasmussens Datter i Illerup, Daniel Rasmussen, Jørgen Østergaard, Peder Hansen og Rasmus Hansens Hustru,- alle af Høver.

Knud Berntsen blev gift d. 19. Oktober 1816 i Venge med Ellen Nielsdatter.

Forlovere ved Brylluppet var Gaardmand Ebbe Jensen, Høver, og Søren Berntsen, Gammelgaard.

Ellen Nielsdatter er født d. 13. August 1792 i Venge Sogn som Datter af Gaardmand Niels Andersen og Hustru Kirsten Rasmusdatter, og hun døde d. 3. November 1850.

Ellen Nielsdatter blev døbt d. 19. August 1792 i Venge Kirke, og Faddere ved Daaben var Peder Sørensens Datter, Rasmus Sørensen, Niels Nielsen, Mads Sørensens Søn og Rasmus Ditlevs Konge.

I Ægteskabet var Børnene:

1. Bernt Knudsen, født d. 29. November 1818 i Onsted, Hvilsted Sogn.
2. Niels Knudsen, født d. 18. April 1820 i Onsted, Hvilsted Sogn.
3. Kirsten Knudsdatter, født d. 1. Juni 1823 i Venge Sogn.
4. Mette Kirstine Knudsdatter, født d. 19. Februar 1826 i Høver, Storning Sogn.
5. Søren Knudsen, født d. 26. Juni 1828 i Høver, Storning Sogn.
6. Rasmus Knudsen, født d. 6. Februar 1830 i Høver, Storning Sogn.
7. Jens Knudsen, født d. 1. Maj 1831 i Høver, Storning Sogn.
8. Maren Knudsdatter, født d. 3. April 1835 i Høver, Storning Sogn.

Knud Berntsen købte 1818 en Gaard i Onsted, Hvilsted Sogn. Skødet, der er indført i Hads Herreds Skøde- og Panteprotokol Nr. 5, Fol. 377, lyder, som følger:

"Niels Hansen, Selvejergaardmand i Onsted, Hvilsted Sogn, gør vitterlig at have solgt og afhændet og herved skøder min iboende Gaard til Knud Berntsen fra Høver, staar for Hartkorn 5 Tdr. 1 Skp. 2 Fjdek. med alle sine Herligheder og Rettigheder, samt Tiender, ligesom jeg nævnte Gaard med Tilliggender nu var ejendes,

skal tilhøre Knud Berntsen og Arvinger til evindelig Ejendom.

Og tilstaar jeg herved, at jeg efter denne Dag ingen mere Ret eller Del har i nævnte Gaard udover det, den mellem os oprettede Opholdskontrakt af Dato 29. September 1816 formelder, samt og 2400 Rbd. N.V. af mine Børns tillagte Arv efter deres salig Moder, bliver indestaaende i Gaarden paa første Prioritets Ret med Renter, indtil de bliver udbetalt, og da Knud Berntsen ifølge Købekontrakten paa nævnte Maade har betalt mig Købesummen 8000 Rbd. N.V. forpligter jeg mig at hjemle Køberen Gaarden som lovlig købt og betalt Ejendom.

Onsted, d. 21. December 1818.

Niels Hansen."

I 1822 afstod Knud Berntsen Gaarden i Onsted og flyttede til Venge, hvor Familien boede fra 1822 til 1824.

I 1823 blev Laurs Berntsens Gaard i Høver stillet til offentlig Auktion paa Begæring af Knud Berntsen. Gaardens Hartkorn var 5 Tdr. 1 Skp. o Fjdk. 2 Alb. og paa Gaarden hæftede Ophold til Bernt Sørensen og Hustru Kirsten Laursdatter, desuden 1. Prioritet i Gaarden til R. Jensen Schørring for 900 Rbd.

Ved 3. Auktion blev Rekvirenten, Knud Berntsen, højstbydende med 1600 Rbd. Sedler og fik Hammerslag. Købesummen var 1600 Rbd. + overtaget Gæld 945 Rbd. + Omkostninger 200 Rbd. = 2745 Rbd. Sedler Sølv.

Laurs Berntsen kunde antagelig ikke klare sig i Krisecaarene, og Knud Berntsen har da prøvet at redde lidt af de Penge, han sikkert har haft staaende i Gaarden.

Knud Berntsen solgte 1824 3 Tdr. Hartkorn af Gaarden til Broderen, Laurs Berntsen. Skødet, der er indført i Framlev Herreds Skøde- og Panteprotokol Nr. 9, Fol. 656, lyder, som følger:

"Jeg underskrevne Knud Berntsen, Selvejergaardmand i Høver By, Storring Sogn, sælger og bortskøder til min Broder, Laurs Berntsen, i Høver 3 Tdr. af mit ejende Hartkorn med fornøden Bygning efter Bevilling af 23. Oktober 1824, med Tiende og alt, hvad Jorder dertil hører i By og Mark.

Da Køberen har betalt mig Købesummen 1200 Rbd. Sedler, saa kender jeg ingen Ret eller Del at have til nævnte 3 Tdr. Hartkorn, men skal hjemle ham det paa lovlig Maade.

Heegård

63 tal.

der af 20 td

til Bjørn

Thorsøldson

gaard

De Køberen overdragne Bygninger bestaar af 7 Fag af mit Stuehus, 8 Fag af mit Ladehus samt 13 Fag af det østre Hus.

Endelig paaligger det Køberen at svare det halve af det Op- hold, som skal præsteres til vore Forældre Bernt Sørensen og Hustru, ligesom Køberen fra Dato svarer alle Skatter m.m af det solgte.

Skrevet i Aarhus, d. 11. Februar 1825.

Knud Berntsen, Høver."

Efter Knud Berntsens Død blev der afholdt Skifte, der er ind- ført i Framlev Herreds Skifteprotokol 1844-52, Fol. 466 og lyder, som følger:

"Aar 1850, d. 31. December Skiftesamling i Boet efter afdøde Husmand Knud Berntsen og hans forhen afdøde Hustru Ellen Niels- datter. Samtlige myndige Arvinger nemlig:

Smed Bernt Knudsen i Skibby, Murer Niels Knudsen i Høver og Rasmus Knudsen, 21 Aar, var mødte.

Endvidere var mødt Knud Berntsens Broder, Aftægtsmand Jens Berntsen af Dørup, som Værge for de umyndige, nemlig: Sønnen Jens Knudsen og Datteren Kirsten Knudsdatter, Mette Kirstine Knudsdatter og Haren Knudsdatter, der alle er ugifte, samt tilli- ge i Egenskab af Kurator for den mindreaarige Rasmus Knudsen.

Skifteforvalteren bemærkede, at Boets Løsøre var vurderet til 13 Rigsd. 4 Mark 2 Sk. og dets faste Ejendom med Jorder af Hart- korn 2 Skp. 1 Fjdk. 2 1/4 Alb. er ansat til en Værdi af 400 Rigsd. Fornævnte Jens Børentsen bemærkede, at han og Gaardmand Anders Nielsen i Stilling har 260 Rigsd. deraf Renter for 13 Aar til- gode i Boet med første Prioritets Panteret, hvad Kapitalen an- gaar.

Sønnen, Niels Knudsen, meddelte, at han har betalt Forældre- nes Begravelse med 50 Rigsd. og betalt en Del Smaagæld, ialt 11 Rigsd.

Det bestemtes, at der skal holdes Auktion over Sterubostedet efter Bekendgørelse."

D. 3. April 1851 blev der afholdt Auktion over Ejendommen og Bernt Knudsen af Høver blev højstbydende med 610 Rigsd.

Knud Berntsen, der havde været Soldat i 8 Aar under Krigen med England var i sin lange Soldatertid blevet en Ynder af stær- ke Drikke og af Selskab med ligesindede ved fyldte Krus. Saaledes

var den i sin Tid bekendte Drikkevis: "Om hundred' Aar er alting glemt." en af hans Yndlingssange. Knud Berntsen var som Soldat, "Jæger", og han har sikkert ligget i Garnison paa Sjælland. Antagelig har han da hørt til "Jydske Jægerkorps", der fik sit Mandskab fra Jylland, men havde Garnison i København. Af velhavende Slægt, som Knud Berntsen var, har han kunnet tilfredsstille sin uheldige Tilbøjelighed, idet han blev rundeligt forsynet med Penge hjemme fra.

Efter at have afhændet Fødegaarden var han en Tid Kromand i Høver Kro, der da laa i Høver By, men ogsaa denne Stilling maatte han opgive, og blev sluttelig Husmand, idet han, vistnok ved sin Families Hjælp, blev Ejer af en Ejendom paa 2 Tdr. Land, der siden har været i Familiens Eje.

Knud Berntsens Hustru, Ellen Nielsdatter, havde ikke kunnet bære den store Tilbagegang i Kaar og Anseelse, og hun tog, i Sorg herover, sig selv af Dage. 3 mæd. 1850.

Bernt Knudsen

er født d. 29. November 1818 i Onsted, Hvilsted Sogn, som Søn af Gaardmand Knud Berntsen og Hustru Ellen Nielsdatter.

Bernt Knudsen blev hjemmedøbt d. 30. November 1818, og fremstillet i Hvilsted Kirke, og Faddere ved Daaben var Laurs Berntsen, Gaardmand i Høver, Jens Berntsen, Gaardmand i Gammelgaard, Peder Sørensen, Gaardmand i Onsted, Mette Berntsdatter, Gaardmandskone i Rode og Ane Johanne Sørensdatter, Gaardmandskone i Dørup.

Bernt Knudsen var først Husmand og Smed i Skibby og senere Gaardmand i Toustrup, Harlev Sogn.

Han blev gift ca. 1846 med

Karen Nielsdatter.

Hun er født d. 22. Marts 1822 i Aarslev Sogn som Datter af Niels Andersen, Skovfoged, og Hustru Ane Kirstine Jacobsdatter.

Karen Nielsdatter blev hjemmedøbt d. 23. Marts 1822 og fremstillet i Aarslev Kirke, d. 11. August, baaret af Gaardmand Anders Larsens Søster Ane Larsdatter, og Faddere ved Fremstillingen var Gaardmand Søren Andersen, Husmand Niels Christensen, Ungkarl Laurs Nielsen - alle af Aarslev.

I Ægteskabet var Børnene:

1. Niels Berntsen, født d. 21. August 1847.
2. Knud Berntsen, født d. 4. Januar 1849..
3. Frederik Berntsen, født d. 28. Juni 1851, død d. 20. September 1851.
4. Ellen Marie Berntsen, født d. 23. Juli 1854.
5. Vilhelm Rasmussen Berntsen, født d. 6. April 1859.
6. Rasmus Nielsen Berntsen, født d. 28. April 1861.
7. Ane Kirstine Berntsen, født d. 3. April 1862.

De 4. ældste Børn er født i Skibby, Harlev Sogn, og de 3 yngste Børn er født i Toustrup, Harlev Sogn.

I Folketællingen 1880 oplyses det, at Sønnen Knud Berntsen, der er Væver, bor hjemme, han opgives da at være 31 Aar og ugift.

Bernt Knudsen var opfødt i Venge hos Morbroderen Rasmus Nielsen.

Skønt Bernt Knudsen blev holdt vel til Arbejdet, savnede han ikke sit Hjem eller sine Forældre. Saaledes har han selv fortalt, at han efter et Besøg i Høver i sin Drengetid vendte sig og spyttede, idet han sagde: "Pøj do fjæle Høwwe!", naar han var udenfor Byen paa Vej mod Venge.

D. 23. August 1821 blev Bernt Knudsen "indpodet med Koekopper" og, som det fremgaar af Underskriften paa hans "Koekoppe-Indpodningsattest", var det ingen ringere end Pastor Niels Blicher i Randlev, Steen Steensen Blichers Far, som altsaa har haft Ret og Evne til at udføre Vaccinationer.

Ifølge Bernt Knudsens Skudsmaalsbog blev han konfirmeret første Søndag efter Paaske 1833 og udskrevet af Venge Skole d. 3. April s.A. med Karaktererne godt i Kundskaber og meget godt i Opførsel. 1. Maj 1841 rejste han fra Venge til "Hvidsminde" ved Firgaarde som Herregaardssmed. Smedehaandværket havde han lært hos Smeden i Venge, og han arbejdede siden forskellige Steder.

En kort Tid arbejdede Bernt Knudsen som Svend i Randers, men som Grovsmed fra Landet, har han næppe kunnet klare, hvad der forlangtes af en Kleinsmed i Byen.

D. 1. Juli 1845 rejste han til Skibby, hvor han var Bysmed, og hvor han Mand og Mand imellem kaldtes "den hellige Smed." Han opnaaede det ret usædvanlige, at blive Vaabensmed under Trearskrigen.

Knud Berntsen

er født d. 4. Januar 1849 i Skibby, Harlev Sogn, som Søn af Gaardejer Bernt Knudsen og Hustru Karen Nielsdatter, og han døde d. 18. Januar 1934 i Høver, Storrिंग Sogn.

Knud Berntsen var Væver i Høver pr. Galten.

Han blev gift d. 13. Maj 1880 i Storrिंग Kirke med

Mette Marie Christensen.

Hun er født d. 9. November 1852 i Haarby, Venge Sogn, som Datter af Træskomand Kresten Sørensen og Hustru Ane Johanne, og hun døde d. 4. Marts 1931 i Høver, Storrिंग Sogn.

I Egteskabet var Børnene:

1. Maria Karoline Knudsen Berntsen, født d. 19. August 1885.
2. Bernt Knudsen Berntsen.
3. Kresten Sørensen Berntsen, født d. 10. Oktober 1894.

Alle Børnene er født i Høver, Storrिंग Sogn.