

STILLING IF FODBOLD

Ja, så må vi til at kigge tilbage på 75 år i Stilling med fodbold. Det skal være både på godt og ondt, sjovt og kedeligt samt gode år og mindre gode år.

Vi har igennem de mange år haft mange dygtige fodboldspillere og trænere, som jeg håber er blevet værdsat, da det har været med til at sikre mange et godt og stabilt netværk. På leder siden har der været mange markante personligheder og også nogle grå eminencer, som har haft meget stor indflydelse både kommunalt og lokalt.

Det hele startede den 27. oktober 1930, hvor nogle af byens borgere fandt sammen om at starte en fodboldklub i Stilling. Blandt disse borgere blev følgende valgt ind i den første bestyrelse. N.K. Pedersen som formand.

Herluf Nicolaisen, M. Pedersen, Børge Jørgensen, Tage Rasmussen, Sv. Aa. Graff, Egon Nielsen og Børge Andersen. Selve initiativet til, at der skulle dannes en forening, blev taget i skomagerens værksted i haven til P. Jørgensens slagterforretning.



Man startede med, at kun medlemmer over 14 år kunne optages, og at der skulle holdes generalforsamling 2 gange hvert år.

Så kom spørgsmålet om, hvor skulle man dyrke sin sport? Dette blev løst ved, at man lejede et stykke jord af Brd. Basse for den fyrstelige sum af 250,00 pr år.

Dette skulle gælde indtil klubbens egen bane stod klar (stadion). Stadion arealet blev erhvervet af Stilling Håndværker- og Borgerforening.

For at rejse de mange penge, 4000,00 kr., der skulle bruges for at realisere drømmen om et stadion, var der 70 Stilling borgere, der tegnede sig som garanter for et beløb af 400 kr. i 15 år, så drømmen kunne gå i opfyldelse ved hjælp af et banklån.

Arealet som ligger ned mod Stilling sø, blev indviet med en flagdag med ca. 600 besøgende i 1933, hvor selve stadion blev indviet med en kamp for klubbens 2 hold.

Seniorene slog Skanderborg 4-2 og drengeholdet slog AFC Århus med 2-1. Den største glæde var nok, at klubbens seniorhold samme dag rykkede op i A rækken, og det må siges være et lynhurtigt udbytte af de investeringer, der var blevet gjort.

Kontingentet i fodboldklubben blev det 1. år fastsat til kr. 1,00 for passive og kr. 2,00 for aktive medlemmer.

Efter åbningen af stadion kom tanken om et hegn ned mod søen på banen. Her fik man hjælp af Stilling gymnasterne, som gav opvisning på hotellet, og samtidig var der arrangeret boksestævne. Overskuddet fra dette arrangement skulle gå til at få rejst et hegn og få nye trøjer til holdene. Arrangementet gav et flot overskud på 11,00 til nye trøjer, blå og hvide, som så dengang blev den officielle klubfarve.

Samme år blev afholdt en "Five on side" turnering med 1. præmien som var en gås og 2. præmien var en flæskesteg. Overskuddet gik også til hegnet.

Man vedtog samtidig at søge JBU om et lån på kr. 150,00, som blev bevilliget, og hegnet blev en realitet.

Allerede efter åbningen af Stadion kom der et vist samarbejde i gang imellem Stilling og Skanderborg.

Skanderborg blev hurtigt det hold, man helst ville slå, og der var gennem årene en masse sjove og spændende kampe imellem de 2 klubber. Bla. kan nævnes én i 1940, hvor man mødtes på Stilling Stadion til et rigtigt brag af en kamp, som Stilling vandt med 3-1. Ingen af de 2 hold var fuldtallige ved kampens afslutning. Skanderborg havde fået 1 mand skadet, 2 udvist, og 1 var selv gået, mens Stilling kun havde fået en spiller udvist.

Det var tider, da dommerne vidste at udvise respekt.

Det var også Skanderborg, som måtte lægge ryg til endnu et point tab til Stilling i 1942, hvor man blev kredsvindere og skulle deltage i oprykningskampe til mellemrækken. Her mødte Stilling Vejlbj Risskov i Århus. Det blev til en kamp, hvor børn og svage sjæle ikke kunne deltage. Stillingen efter ordinær spilletid var 3-3 men i den forlængede spilletid sikrede Stilling sejren 4-3 og rykkede dermed op i mellemrækken.

De kommende 2 år holdt Stilling sig oppe i mellemrækken, men så måtte man igen gå den tunge gang ned i A-rækken. Her var man et af de dominerende hold i årene frem til 1950, hvor man vandt A-rækken og rykkede direkte op i mellemrækken med 31 point ud af 36 mulige.

Der skulle så spilles om at blive jysk mester.

1. kamp foregik på RY stadion (neutralbane) hvor holdet mødte Alderslyst fra Silkeborg og vandt med 2 – 1. Næste kamp skulle spilles på Horsens Stadion, hvor holdet mødte Vejle KFUM, men desværre tabte med 4-1 til et bedre hold.

Sådan fortsatte holdene med svingende præstationer frem til i dag, hvor vi er repræsenteret med 2 seniorhold i serie 5 og 3 oldboys hold.

Og selv om de er "gamle" er der ingen gengangere fra 50-erne.

Hvis vi skal tage en hurtig gennemgang af nogle af klubbens nøgledage må de f. eks blive som følger.

1934 - Her vedtog klubbens bestyrelse, at der skulle sælges varer på sportspladsen. Afgift 5,00 kr. pr studeplads.

1935 – 1940 - I disse år var der en del arrangementer for at støtte klubben med penge. Blandt andet kan nævnes sportsfest og dilettant. Disse tiltag gav et overskud på 149,00 kr.

1941 - Der blev samlet ind til reparation af klubhuset, og der blev sammen med Jeksen Boldklub og Dansk Røde Kors arrangeret en sportsfest.

1942 - Det var året, hvor fodboldbanen blev udvidet, og A holdet blev kredsinder.

1947 - Junior holdet tabte til Skanderborg uden kamp. Årsagen var som følger: Onsdag aften var der træning. Der blev under træningen fløjet et frispark. Dette passede bestemt ikke den ene af parterne, Bruno Nielsen, så han sparkede bolden ud i søen. Denne dåd gjorde, at han blev vist ud af træner Evald Langhave. Samtidig blev det gjort Bruno klart, at han ikke skulle pudse støvlerne til weekendens kamp, da han bestemt ikke fik brug for dem.

Der var et par spillere, som tog Brunos parti, og derfor kunne Stilling ikke stille hold imod Skanderborg.

Dette kostede Bruno Nielsen 6 måneders karantæne til al sport inden for Stilling IF. Ja, man var hårde dengang, og man kan tage ved lære af, at man altid skal rette sig efter dommeren og ikke brokke sig.



1950 - Klubben hævede kontingentet til kr. 4,00 for seniorer og 2,00 for børn.

1953 - Der blev indkaldt til ekstra ordinær generalforsamling i Stilling IF, da 2 spillere Ove Sørensen og Knud Lund var udeblevet fra en træningskamp. De havde fundet, at det var vigtigere at komme til en boksekamp. De var begge førsteholds spillere, og staffen var en tur ned på andet holdet i 3 uger. Dette udløste en ekstraordinær generalforsamling.

1955 - Årets højdepunkt var sportsfesten, hvor der blev arrangeret en opvisningskamp mod Vejle Boldklub. Vejle tog sig det godt betalt for at spille i Stilling, nemlig 700 kr.

1956 - Bestyrelsen besluttede, at værnepligtige ikke skulle betale kontingent, medens de lå inde. Det var også i disse år at spillerne begyndte at få øgenavne som f.eks. Vrold – Hønse – Magre – Moses.

1960 - Bestyrelsen besluttede at sælge øl og vand til træning for at få ekstra indtægter.

Klubhuset skulle igen repareres, denne gang for 2700,00 kr. og til dette bevilgede kommunen 1000,00 kr.

Der var 30 års jubilæum, som blev fejret med en middag for medlemmerne. Pris 6,00 kr. pr kuvert. Før middagen blev der overrakt en fane fra DANMARKS SAMFUNDET.



I starten af 60'erne blev der spillet fodbold mange steder i Stilling. Man spillede/trænede f. eks på det areal hvor SILHORKO ligger i dag, på den tidligere imprægneringsplads på Vestervej, for enden af Åkandevej og ved Gram skole. 1963 - Man erhvervede et areal på 2,5 tdr. land på Vinkelvej af gårdejer Eliot Nielsen. Det var en del af det gamle teglværk, der skulle fortages en del entreprenørarbejde for at få det til at blive brugbare boldbaner.

Hvordan klarer man den sag? Jo, man inviterede ingeniørtropperne fra Randers kaserne, indkvarterede dem privat, og de lavede arbejdet som en øvelse. Der blev drænet og planeret. Der kom også et sprængningshold, som spræng-

te den gamle teglværksskorsten væk. Først prøvede man at spare på sprængstoffet, så man fik et par ekstra dage med god forplejning hos de private, man boede hos, men til sidst lykkedes det at få sprængt skorstenen væk.

Der blev senere bygget et muret klubhus på frivillig basis. 1968 - De nye forbedrede forhold gjorde, at fodboldafdelingen fik vokseværk, og at spillernes tekniske kunnen blev forbedret.

En af spillerne var Finn Rosenberg, som i mange år siden brugte megen energi og tid på fodbolden, og det vil vi gerne takke ham for.

De nye faciliteter gjorde, at man sikrede sig oprykning til serie 2. SIF slog SKJOLD i oprykningskampen 8 - 0.

Der blev spillet i serie 2 og serie 4 frem til 1970, hvor holdene begge rykkede en række ned.

Men det var stadig sjovt at spille fodbold i SIF.

1969 - Det var året, hvor der kom lysanlæg på træningsbanerne. Det blev købt for 3.300,00 kr.

Lysanlægget bestod af nogle telefonmaster med store lamper i toppen. Det var store fremskridt fra de tidligere murerlamper, som lå på nogle bænke og gav lange skygger.

Der blev spillet mange gode fodboldkampe med et hav af tilskuere i forhold til i dag, hvor vi er glade, hvis der kommer 20. Dengang kom der ofte op til 400 pr kamp.

1970 - 1980 I disse år voksede SIF fodbold medlemsmæssigt, og da man samtidig fik nye træningsbaner ved Stilling skole og den nye Stillinghal, eksploderede medlemstallet i STILLING IDRÆTSFORENING fra 250 til 1200.

Banerne ved Vinkelvej blev eksproprieret til motorvej. Erstatningen derfra blev brugt til et nyt klubhus på stadion på Rønnevej. Desuden fik man etableret lysanlæg til træningsbanerne ved skolen. Ved samme lejlighed blev der indført reklameskilte på stadion.

Ved foreningens 50 års jubilæum blev bl.a Kaj Jensen og Eigil Nielsen gjort til æresmedlemmer som tak for deres store arbejde for klubben. Kaj for at have passet klubbens faciliteter, og Eigil for at være formand, kampfordeler og chauffør. I forbindelse med jubilæet blev der spillet flere kampe mod omegnsklubber forstærket med nogle AGF spillere bl.a. Tom og Gert Bonde.

1980 - Nu krævede DBU igen en udvidelse af banen ved søen. Dette kostede SIF 50.000 kr. Kommunen betalte resten.

Sportslig er der sket meget i SIF Fodbold. Vi har været med til at udvikle en professionel fodboldspiller - Allan K. Jepsen - som har haft sin gang både på Sjælland, i Tyskland, og nu er han endt i AAB, hvor han er lige på spring til landsholdet.

Dette er vi i SIF Fodbold meget stolte af at have været med til.

Vore ungdomshold har hele tiden været med, hvor der sker noget, og det er gennem årene blevet til mange spændende og sjove ture med kampe både i ind- og udland.

Der er sket en eksplosiv udvikling i børnetallet i Stilling, som gør, at der løbende kommer en hel del nye medlemmer som gerne vil spille fodbold. Dette gør, at det hele tiden er nødvendigt at være opmærksomme på at skulle skaffe de nødvendige trænere og ledere til holdene. Vi har i SIF Fodbold gennem mange år haft den holdning, at vi kunne rekruttere vore trænere og ledere blandt forældrene, men det bliver sværere og sværere, og vi er i dag i gang med overvejelser om, hvad vi så skal gøre, for der bliver ikke færre hold at træne fremover.

I 1980 var der ca. 12 trænere og ledere til alle hold i SIF. Tallet i 2005 er ca. 46 altså en næsten en 4-dobling på 25 år.

For at lege lidt mere med tal så er her lidt statistik:

Antal medlemmer i SIF Fodbold ca. 350.

Antal hold tilmeldt turneringen ca. 30.

Antal træningsbaner	2 stk 11 mands
	3 stk 7 mands
	2 stk 5 mands

Belægningsprocenten på anlægget man/tirs/ons/tors imellem 16.00 – 20.30 varierer fra 90 % til 118 %.

Disse tal viser tydeligt, at det er meget aktuelt at ønske en eller 2 ekstra baner til Stilling.

Bestyrelserne i Stilling IF fodbold har gennem tiderne gjort et stort arbejde, og skulle vi fremhæve noget her, ville indlægget blive meget langt. Jeg vil nøjes med at nævne vores nuværende bestyrelse. Formand Steen Brøchner, kasserer Per Dyhr, bane/materialeinspektør Poul Andersen,



ungdomskonsulenter Morten Jensen og Claus Lund, seniorkonsulent Brian Andresen, sponsorkonsulent John Jensen, kampfordelere Keld Fogh og Erik Thomsen.

Hvad kan vi så ønske os af fremtiden?

Jo, bestyrelsen har nogle meget simple og beskedne ønsker.

Vi vil gerne have endnu en hal til Stilling, så vi kan komme til at spille indendørs fodbold.

Vi vil gerne have udvidet samarbejdet med spillernes forældre i ungdomsrækkerne.

Vi vil gerne have udvidet klubhuset ved stadion med et ekstra lokale ovenpå og have nye brusere.

Vi vil gerne have ekstra baner ved skolen.

Vi vil gerne have vore ungdomsspillere ud til stævner hvert år og kunne sende alle hold af sted til et sommerstævne.

At vi kan beholde og istandsætte vores stadion - måske DANMARKS smukkeste, der har en udsigt, så man helt glemmer at spille bold nogle gange.

Disse beskedne ønsker vil vi arbejde på at få ført ud i livet i årene fremover.

Vi håber, at vore efterfølgere til SIF's 100 års jubilæum kan skrive, at disse ønsker er blevet opfyldt på grund af godt arbejde og god klubånd i SIF Fodbold.

Steen Brøchner
Formand SIF fodbold